





Als sterren konden spreken,  
als sterren konden zien,  
zou je dan vanavond  
héél eventjes misschien,  
naar ons willen zwaaien  
en twinkelen als groet  
zodat wij hier beneden weten  
hoe het zonder jou verder moet...

Met liefde heb je voor ons geleefd en gezorgd,  
nu moeten wij met veel verdriet afscheid nemen van

**Jos Schrauwen**



**Hilda Vandekeybus**

Hij werd geboren te Essen op 4 september 1929  
en is thuis, omringd door zijn familie, rustig  
ingeslapen op 30 augustus 2024.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid te nemen  
van ons vokka tijdens zijn dankviering in de kerk van  
St.- Vincentius à Paulo te Essen-Horendonk op zijn verjaardag  
**woensdag 4 september 2024 om 11.00 uur**, waarna we  
hem te ruste leggen op de nabijgelegen begraafplaats.

Samenkomst met gelegenheid tot condoleren achteraan in  
de kerk (Dreveneind 1), woensdag vanaf 10.30 uur.

Voor een stil moment bij ons vokka bent u welkom  
in het rouwcentrum Hensen, Stationsstraat 96 te Essen  
op dinsdagavond a.s. van 19.00 tot 19.30 uur.

Rouwadres: Familie Schrauwen - Vandekeybus  
p/a Begrafenissen Hensen  
Stationsstraat 98, 2910 Essen

Condoleren kan ook online via: [www.begrafenissenhensen.be](http://www.begrafenissenhensen.be)

Hij zal steeds verder leven in de gedachten van:

Hilda Vandekeybus *zijn echtgenote*

Ann en René

Johan en Annelies

*Jonas, Hanne, Heleen*

Peter en Dominique

*Jorn, Isa, Sarah, Ferre*

Wim en Annabelle

*Ellena, Olivia, Lewis, Axel*

Iris en Ante

Wim en Fabienne

Jan en Natalie

José en (†) Patrick

Lynn en Paul

*Renske*

Guy en Nicky

Frans en Veer

Kaat en Ward

Stien

Nelle en Wies

Corinne en Solomon

Light

Joy en Valentin

Magda en Marc

Jos

Tom en Katrijn

*zijn kinderen, klein- en  
achterkleinkinderen*

Delen mee in dit verdriet:

Zijn schoonzussen en schoonbroers.

De families Schrauwen en Vandekeybus.

*Aan allen die Jos en ons een warm hart toedragen.  
Bedankt.*